

Ben Holly Annual 2013 Annuals 2013

Thank you unconditionally much for downloading **Ben Holly Annual 2013 Annuals 2013**.Maybe you have knowledge that, people have see numerous period for their favorite books similar to this Ben Holly Annual 2013 Annuals 2013, but end up in harmful downloads.

Downloaded from **equipoeducativo.com** on August 16, 2022 by guest

Rather than enjoying a fine PDF taking into account a cup of coffee in the afternoon, otherwise they juggled taking into consideration some harmful virus inside their computer. **Ben Holly Annual 2013 Annuals 2013** is easily reached in our digital library an online entrance to it is set as public suitably you can download it instantly. Our digital library saves in merged countries, allowing you to acquire the most less latency time to download any of our books in imitation of this one. Merely said, the Ben Holly Annual 2013 Annuals 2013 is universally compatible as soon as any devices to read.

Downloaded from **equipoeducativo.com** on August 16, 2022 by guest

menigeen zou wensen. Daarnaast is het een bijzonder smakelijk boek over de poëzie van het ijsmaken, en de ijzingwekkende kracht van de poëzie. Ernest van der Kwast (1981) werd geboren in Bombay, India. Hij debuteerde in 2005 met de roman Soms zijn dingen mooier als er mensen klappen. Onder de naam Sieger Sloot publiceerde hij de roman Stand-in (2007). Tevens was hij medeverantwoordelijk voor de verhalenbundel Man zoekt vrouw om hem gelukkig te maken, die onder de auteursnaam Yusef el Halal verscheen. Van zijn autobiografische roman Mama Tandoori (2010) werden meer dan 70 000 exemplaren verkocht. In 2012 verscheen de novelle Giovannas navel.

Wie is dat op dit uur? Lemony Snicket 2013-01-25 Na zijn internationale bestsellerserie Ellendige avonturen, waarvan er wereldwijd meer dan 60 miljoen exemplaren zijn verkocht, staat de wereldberoemde Lemony Snicket op het punt de details van zijn zeer ongewone jeugd te onthullen De 13-jarige Lemony Snicket is leerling-detective en werkt voor een geheime organisatie. Hij moet een inbraak in het mysterieuze plaatsje Smeur aan Zee oplossen. Een waardevol beeld in de vorm van een boze zeedraak, beter bekend als het Brommende Beest, is gestolen en moet worden terugbezorgd aan de rechtmatige eigenaar. Een simpele zaak, denkt Snicket. Maar voor hij het weet raakt hij in een bizar avontuur verzeild... Lemony Snicket werd wereldberoemd door zijn bestsellerserie Ellendige avonturen, die werd verfilmd met Jim Carrey in de hoofdrol. Wie is dat op dit uur? is het eerste deel van Snickets langverwachte nieuwe serie, en verscheen in Amerika in een oplage van één miljoen exemplaren. Voor het eerst geeft Snicket de juiste antwoorden op de verkeerde vragen. `Verrukkelijk leesvoer, deze charmante en knap geschreven kleine mysterie. () Ik kan nu al niet wachten op de volgende delen. The Guardian `Alsjeblift zeg, het is Snicket. Wat valt er meer te zeggen? The Booklist

*Een **supergevaarlijk spel*** Gillian Rubinstein 1988 Door een levensgevaarlijk computerspel leren Andrew en enkele van zijn klasgenoten hoe belangrijk vriendschap is. Vanaf ca. 12 jaar. **Goden en beesten** Denise Mina 2013-08-08 Wie is een god en wie is een beest? Dat is de vraag waar het om draait in deze weergaloze nieuwe thriller van de bekroonde schrijver Denise Mina. Een postkantoor in Glasgow in de week voor Kerstmis. Martin Pavel ligt op de vloer, zijn blik houdt die van een kind vast, terwijl boven hen gemaskerde overvallers met ak-47 s en de grootvader van de jongen uittorenen. De oude man probeert de kalmte te bewaren door de overvaller te helpen geld in te laden. Dan opeens laat hij zich neerschieten, zonder een vin te verroeren, zonder protest, zonder zichzelf te verdedigen. Martin brengt het kind in veiligheid, om daarna spoorloos te verdwijnen. Rechercheur Alex Morrow wordt op de zaak gezet. Waarom bood de grootvader zijn hulp aan?Was het een genereuze daad van zelf opoffering, of deelden hij en zijn moordenaar een duister verleden? Politieke samenzweringen en de corrupte onderwereld van Glasgow komen samen in Goden en beesten van Denise Mina, dat met veel oog voor detail is geschreven.

De eeuwige code Eoin Colfer 2009-10-31 De immer vindingrijke, jonge meestercrimineel Artemis Fowl weet een supercomputer te bouwen met behulp van gestolen elfentechnologie, de zogenaamde Zie-Kubus, die alle aardse computers overbodig maakt. Artemis staat zichzelf een laatste illegaal avontuur toe, en gaat in zee met de Amerikaanse zakenman, met wie hij de computer wil ruilen voor goud zijn favoriete substantie. De ontmoeting loopt niet bepaald volgens plan: Spiro gaat er met de Zie-Kubus vandoor en verwondt Artemis bodyguard Butler. Om de in levensgevaar verkerende Butler te redden, ziet Artemis zich gedwongen de hulp in te roepen van zijn oude rivaal Holly Short. Op miraculeuze wijze redt Holly het leven van Butler, maar er is een probleem: Butler is opeens vijftien jaar ouder geworden. Daarom wordt Butlers zusje Juliet gerekruteerd als tijdelijke bodyguard, en reizen ze samen af naar Chicago om de Zie-Kubus terug te krijgen en om definitief af te rekenen met Spiro.

Groene eieren met ham / druk 1 ... (Dr.) Seuss 2008-01 Groene eieren met ham, kun je die eten? Sam vindt van wel, maar maak dat maar eens een ander wjst! Tekst op rijm. **De Wolvenlus** Nicholas Evans 2011-10-07 Een baby ligt buiten in zijn wiegje te kraaien. Langzaam sluipt de wolf dichterbij... Een troep wolven waart in de bosrijke omgeving van het dorpje Hope in Montana, de streek waar ze een eeuw geleden tot op het laatste exemplaar werden afgeslacht. Nu worden ze beschermd door de wet en door de 29-jarige biologe Helen Ross, die in het gebied is om deze prachtige wilde dieren te observeren. Ook moet ze zien te voorkomen dat de wolven opnieuw worden uitgeroeid. Dit tot groot ongenoegen van de lokale schapenfokkers die hun kuddes bedreigd zien. Nicholas Evans laat zien hoe de emoties in het afgelegen dorp langzaam steeds hoger oplopen en uiteindelijk tot een aangrijpende confrontatie leiden. Voor geen van de bewoners zal het leven ooit nog hetzelfde zijn.

Dromen van dolfinen Ginny Roby 2016-03-03 Waarom kan niets of niemand tot mijn broertje doordringen, maar dolfinen wel? Zwemmen met dolfinen... Lily droomt er al jaren van. Maar haar leven draait om haar autistische broertje Adam. Haar stiefvader verwacht dat ze thuis veel meehelpt. Dat valt niet mee, want Adam praat niet en is vaak onhandelbaar. Er is maar één ding waar hij gelukkig van wordt: dolfinen. Als Lily's stiefvader een gestrande dolfin behandelt, komt Lily's droom eindelijk uit. Het contact met de dolfin lijkt Adam te helpen. Maar dolfin Nori? Is zij wel gelukkig? Lily staat voor een onmogelijke keuze.

De levens van Stella Bain Anita Shreve 2014-03-25 `Een tragische, maar ook hoopvol verhaal over liefde, geheugen, verlies en wederopbouw. Shreve's diepzinnige, provocerende historische roman heeft een moderne weerklank.` Publishers Weekly `Anita Shreve weet als geen ander liefdevol, maar grondig het innerlijk leven van haar personages bloot te leggen.` - Newswday `Met haar beeldende beschrijvingen en scherpe observaties weet Shreve de lezer geboeid te houden.` - Washington Post `Ieder boek ga je weer voor de bijl, zo bedreven weet Shreve je in haar web te weven.` LINDA **Anton kan toveren** Ole Könnecke 2007 Anton kan toveren, maar op een andere manier dan iedereen denkt. Groot vierkant prentenboek met expressieve tekeningen in sobere kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.

De maan-zaak Stuart Gibbs 2015-06-09 Reis mee naar de maan! Futuristische whodunit voor jongens en meisjes vanaf 10 jaar De maan-zaak is een spannend verhaal voor humor en bijzondere gadgets en is in 2017 bekroond door de Vlaamse Kinder- en Jeugdjury in de categorie 12-14 jaar. Het is het jaar 2041 en er wonen mensen op de maan. Nou ja, op een maanbasis. De twaalfjarige Dash is een van hen. Het klinkt geweldig, maar de verslagen die Dash verplicht naar de aarde moet sturen, staan vol leugens. Want je mag helemaal niet naar buiten, het eten is er ver-schrik-ke-lijk, en de wc's zijn echt een drama. Tot dag 188 is het leven dus eigenlijk oersaai op de maan, maar dan wordt dr. Holtz dood gevonden buiten de basis. De bevelhebber van de basis denkt direct aan een ongeluk. Maar Dash gelooft dat niet en gaat stiekem zelf op onderzoek uit, waarbij hij zaken ontdekt waar hij misschien beter niet vanaf had kunnen weten... Lees ook het spannende vervolg: Het maan-mysterie.

Mijn verhaal Michelle Obama 2018-11-13 Toen Michelle Robinson klein was, was haar wereld de South Side van Chicago, waar zij en haar broer Craig in het appartement van hun ouders op de eerste verdieping een slaapkamer deelden en waar ze in het park tikkertje speelden en waar haar ouders, Fraser en Marian Robinson, haar opvoedden tot een oprechte en zelfverzekerde jonge vrouw. Maar het leven bracht haar al gauw naar heel andere werelden, onder andere de collegezalen van Princeton, waar ze voor het eerst voelde wat het betekende om de enige zwarte vrouw in de zaal te zijn, tot de glazen kantoortoren waar ze als topbedrijfsjurist werkte - en waar op een zomermorgen een rechtenstudent genaamd Barack Obama voor haar bureau verscheen en haar zorgvuldig geplande leven in de war schopte. In dit boek beschrijft Michelle Obama voor het eerst de beginjaren van haar huwelijk, waarin ze probeert een evenwicht te vinden tussen haar werk en gezin enerzijds, en de snel verlopende politieke carrière van haar man anderzijds. Ze maakt ons deelgenoot van hun gesprekken over of hij zich kandidaat moet stellen voor het presidentschap en als het zover is, over haar rol als populaire, maar vaak bekritiseerde persoon in zijn campagne. Ze vertelt alles met charme, humor en ongebruikelijke openhartigheid en geeft een levendig verslag van binnenuit over zowel de historische lancering van haar familie in de wereldwijde spotlights als hun leven in hetWitte Huis in die acht gedenkwaardige jaren, waarin zij haar land leert kennen en het land haar. Mijn verhaal voert ons door de bescheiden keukens in Iowa en de balzaal van Buckingham Palace, door momenten van verbijsterende droefenis en verbazingwekkende veerkracht. Het voert ons tot diep in de ziel van die unieke, baanbrekende persoonlijkheid die ernaar streeft oprecht te blijven en haar persoonlijke kracht en stem in dienst te stellen van hogere idealen. Door haar verhaal eerlijk en moedig te vertellen daagt ze ons allemaal uit: wie zijn wij en wat willen we worden?

Een complexe affaire Amy Grace Loyd 2015-03-20 `Een betoverend debuut, prachtig en koortsachtig geschreven.` - Entertainment Weekly `Een prachtige roman, schitterend geschreven en sensueel, rijk aan emoties en psychologische waarheden.` - Jess Walter, auteur van Schitterende ruïnes `Loyds proza vloeit op schitterende wijze, van begin tot eind, met de elegantie van een ervaren auteur.` - Vanity Fair Vijf jaar na de dood van haar echtgenoot heeft de schuchtere Celia Cassill amper vooruitgang geboekt in het verwerken van haar verlies. Als teruggetrokken eigenaresse van een klein appartementencomplex in Brooklyn leeft ze in de overtuiging dat ze recht heeft op haar eigenaardigheden, en selecteert ze haar bewoners op hun vermogen om andermans privacy te respecteren. De precaire dynamiek binnen het gebouw wordt danig verstoord door de komst van Hope, een flamboyante vrouw van middelbare leeftijd die - nadat Celia schoorvoetend toestemming heeft gegeven - in het appartement komt van een huurder die maanden op reis gaat. Wanneer Hope een hartstochtelijke en luidruchtige affaire begint en een van de andere huurders op mysterieuze wijze verdwijnt, worden de door Celia zorgvuldig opgeworpen muren aan een test onderworpen en is het gedaan met de rust binnen het gebouw. Celia, maar ook de andere huurders,zien zich gedwongen om buiten hun zo gekoesterde privé domein te treden. Met alle intieme en onverwachte gevolgen van dien...

Hannah's droom D. Hammond 2011-04-18 Samsom Brown zorgt al eenenveertig jaar voor Hannah, de enige olifant van de noodlijdende Max L. Biedelman Dierentuin. Sam heeft plechtig beloofd dat hij niet met pensioen gaat voordat hij een toegewijde verzorger heeft gevonden om hem op te volgen. Hij is dan ook verheugd met de benoeming van de intelligente en gevoelige Neva Wilson. Neva ontdekt al gauw wat Sam allang weet: Hannah is er slecht aan toe. Haar poten hebben veel te lijden omdat ze de hele dag op beton moet staan. Samen met Sam bedenkt Neva een plan om Hannah naar een opvangpark voor olifanten te brengen maar net op dat moment lanceert de directrice van de dierentuin een campagne waarin de spotlights worden gericht op Hannah als dé topattractie...

Ongeluksgetal Dick Francis 2015-12-18 Dick Francis schreef vele thrillers over de rensport.Ongeluksgetal is een bundeling van dertien spannende korte verhalen. Uiteraard spelen ook deze misdaadverhalen zich af op en rond de renbaan; van een moordenaar van een jockey die wroeging krijgt tot en met een onhandige bommelding. **Hidden Figures** Margot Lee Shetterly 2017-01-10 ***Genomineerd voor 3 Oscars, oa Beste Film, Beste Scenario (bewerking) en Beste Actrice in een bijrol

Downloaded from **equipoeducativo.com** on August 16, 2022 by guest

Twee broers Jhumpa Lahiri 2013-10-21 De broers Subhash en Udayan zijn als kind onafscheidelijk. Maar hun band blijkt niet bestand tegen de maatschappelijke spanningen van de jaren zestig. De charismatische Udayan raakt in de ban van een groep radicale communisten. Hij zet daarbij alles op het spel: zijn eigen leven en dat van zijn broer, zijn ouders en zelfs zijn jonge bruid. In de hoop de dramatische gebeurtenissen achter zich te laten vertrekt Subhash naar Amerika, maar de terugslag van zijn daden weerklinkt nog generaties lang door. Twee broers is een gevoelige, gelaagde roman over de familiebanden die bepalen wie we zijn, of we dat nou willen of niet. Jhumpa Lahiri heeft haar vertrouwde migratiethematiek weergaloos verweven in een pijnlijk mooi verhaal dat je na lezing niet snel loslaat.

Engeland en andere verhalen Graham Swift 2015-02-09 In deze flonkerende verhalenbundel, zijn eerste sinds dertig jaar, portretteert Graham Swift zijn eigen land: een natie in een permanente identiteitscrisis, gevangen tussen verleden en moderniteit, tussen komedie en drama. Swifts beschrijving van Engeland, soms liefdevol, soms ontluisterend, is vooral ook die van haar bewoners: van hun verlangens en teleurstellingen, hun hang naar avontuur, hun vasthouden aan het bestaande, hun houding ten opzichte van leven en dood. We ontmoeten dr. Shah, die nog nooit een voet in India heeft gezet, Charlie en Don, die de dokken hebben zien veranderen in de Docklands, Daisy Baker, die als de dood is voor Yorkshire en Lily Dobbs, de enige vrouw die met een overhemd is getrouwd. Swifts verhalen voeren ons door de bewogen geschiedenis van zijn vaderland: van de Burgeroorlog tot de dag van vandaag, van de grote gebeurtenissen die de wereld hebben geschokt tot aan de drama's die zich in kamers, huizen, kantoren en werkplaatsen afspelen. Met humor en met een altijd scherp oog voor onvermijdelijkheid en verlies probeert hij het ondefinieerbare lichaam te beschrijven dat een natie vormt. Maar het verhaal van Engeland is natuurlijk het verhaal van ons allemaal: van geboorte, opgroeien, seks, ouderdom en dood. Van het vinden van onze weg. En van het kwijtraken daarvan. `Swift beschrijft het leven zelf. Ieder verhaal in deze prachtige bundel laat een diepe voetafdruk achter.` - The Guardian

Aftellen Alan Weisman 2014-04-09 De wereld kan het best zonder de mens af. Geen probleem zelfs, de natuur gaat wel door, en menselijke sporen zullen op den duur uitgewist worden. Maar voor de mens klinkt dat helemaal niet zo geruststellend. Iin Aftellen laat Alan Weisman zien hoe we dit scenario kunnen voorkomen. Dat kan, al moeten we dan wel iets doen. Op dit ogenblik komen er elke drie dagen evenveel nieuwe aardbewoners bij als Amsterdam inwoners heeft. En daar is de aarde op den duur niet tegen opgewassen. Weisman gaat op reis langs plaatsen waar veel mensen dicht bij elkaar wonen om te zien hoe dat gaat, en of dat gaat. Hoeveel mensen kan de aarde aan? En wat kunnen we doen om daar uit te komen? Aftellen is een ontluisterend, verhelderend en ook hoopvol boek.

Einde van de wespentijd Denise Mina 2012-01-17 In deze verbluffende thriller ontdekt rechercheur Alex Morrow dat niets heilig is, zelfs het leven niet. Wanneer topbankier Lars Anderson zich ophangt aan de eik voor zijn herenhuis in Kent wekt zijn dood weinig sympathie op. Een gehaaide bankier meer of minder maakt geen verschil voor een wereld die worstelt met de nasleep van de recessie. Maar zijn dood komt hard aan bij degenen die hij had moeten beschermen: zijn gezin. Hij laat twee getraumatiseerde kinderen en een gebroken vrouw achter. In dezelfde periode wordt in een buitenwijk van Glasgow een jonge vrouw gevonden, bruut vermoord in haar eigen huis. Het lijkt in eerste instantie een wrede, maar willekeurige aanval. Dit verandert echter wanneer de hoogzwangere rechercheur Alex Morrow de zaak gaat onderzoeken. Achter de moord blijkt een web van leugens schuil te gaan. Een web dat zich via de lokale gemeenschap uitstrekt door heel Schotland en uiteindelijk terugleidt naar de bungelende strop honderden kilometers verder. Het einde van de wespentijd is een sterke, meeslepende en gelaagde thriller, die de vernietigende en verstrekkende gevolgen van egoïstische daden van een individu weergeeft.

De meermin en de courtisane Imogen Hermes Gowar 2018-06-01 op een septemberavond in 1785 krijgt koopman Hancock urgent bezoek van een van zijn kapiteins: hij heeft diens schip verkocht in ruil voor een meermin, dat onweerstaanbaar mysterieuze wezen van de zee. Geruchten verspreiden zich razendsnel door de havn, koffi ehuizen, salons en bordelen: iedereen wil het wonder aanschouwen! Door de meermin dringt Hancock zelfs door tot de fi ne fl eur van Londen en op een opulent feest ontmoet hij Angelica Neal, oh, de meest begerenswaardige aller vrouwen... en een zeer vaardige courtisane. Hun onwaarschijnlijke liaison stuurt hun leven een riskante kant op. In deze verrukkelijke, uiterst geslaagde debuutroman met veel oog voor schitterende details onderzoekt Imogen Hermes Gowar wat klasse, familie en vrouwzijn betekende in het Londen van de achttiende eeuw.

Het boek tegen de dood Elias Canetti 2016-05-07 Een groot aantal teksten in Elias Canetti's omvangrijke nalatenschap (meer dan tienduizend handgeschreven bladzijden) staat in het teken van een levenslange obsessie: de dood. Dit boek, dat hij zelf niet heeft kunnen voltooiën, geeft een zeer compleet beeld van zijn denken over dit thema. Canetti, die zichzelf als 'doodsvijand' typeerde, ondernam talrijke pogingen om de dood met zijn antropologische methode te omsingelen. Hij las schrijvers, filosofen en wetenschappers, verzamelde sprookjes, mythen en ritën en deed nauwgezet verslag van zijn streven om grip te krijgen op het ongrijpbare.Centraal staat deze overtuiging: we leven naar de dood toe, en juist daarom mogen we hem niet accepteren. Want wie ja zegt tegen de dood, opent de deur voor oorlog en moord. Deze notities, grotendeels niet eerder gepubliceerd, tonen Canetti op zijn best: vitaal, polemisch, poëtisch, aforistisch en ironisch. Een weergaloze meditatie over de schaduwzijde van het leven, door samensteller Peter von Matt voorzien van een verhelderend nawoord.

De verborgen taal van bloemen Vanessa Diffenbaugh 2021-06-10 Welke bloem past bij jouw emotie? Victoria Jones is de enige die het weet! Als kind groeide ze op in 32 verschillende pleeghuizen, liefdeloos en moederziel alleen. Door de traumatische gebeurtenissen uit haar jeugd heeft ze zich volledig afgesloten voor alles en iedereen. Op achttienjarige leeftijd vindt ze een baantje als bloemist en weet door haar diepe connectie met bloemen zich open te stellen voor mensen. De Victoriaanse taal van bloemen is de enige taal die ze spreekt, totdat een mysterieuze bloemenhandelaar haar hart verovert. Durft ze haar trauma's onder ogen te zien voor haar laatste kans op geluk en liefde? Vanessa Diffenbaugh (1978) is een Amerikaanse auteur die het befaamde boek 'De verborgen taal van bloemen' heeft geschreven. Haar debuutroman werd een echte New York Times bestseller die maar liefst 69 weken in de lijst stond en in 42 talen vertaald is. In haar roman vertelt ze over het getraumatiseerde leven van een meisje die zich alleen nog maar met bloemen kan uitdrukken. Dit is een

terugkerend thema in Diffenbaughs carrière, want naast schrijfster werkt ze ook bij een organisatie die pleegkinderen ondersteunt. Diffenbaugh woont met haar man en vier kinderen in Californië.

Woorden schieten tekort Nicci Gerrard 2019-02-01 `Een openhartig boek. Verplichte kost voor iedereen in de zorg maar ook voor ons allemaal.` DWDD-Boekenpanel In dit persoonlijke boek onderzoekt Nicci Gerrard alle aspecten van dementie. Wat is het? Hoe gaat de maatschappij ermee om en wat zegt de wetenschap erover? Ze put uit kunst, literatuur en filosofie, neemt je mee in de belevingswereld van de buitenstaander en in de ervaringen van mensen die zelf deze ziekte hebben. Want wat betekent het om mens te zijn, om een identiteit te hebben, om jezelf te zijn en jezelf vervolgens kwijt te raken? `Dementie is een ontmanteling, een uitdoving – een verdwijnen van betekenis. Sinds ik mijn vader in slow motion heb zien sterven, tot zijn werkelijke dood in november 2014, ben ik veel bezig geweest met dementie: met degenen die het hebben en degenen die voor hen zorgen. Dit is een boek vol verhalen van mensen, zowel verdrietig als optimistisch. Het is een reis door de schemering en dan de duisternis – en dan verder naar de andere kant.` De pers over Woorden schieten tekort `Een boek vol liefde en hartstocht, en met een boodschap: mensen met dementie moeten met veel meer respect en waardigheid worden behandeld dan nu gebeurt.` NRC Handelsblad `Gerrard schrijft op een prettige, bewogen manier. Ze is scherp en nietsontziend tegenover alle ellende die het alzheimerdomein kenmerkt, maar ze blijft steeds zoeken naar de mogelijkheid om liefde te ontdekken tussen de slachtoffers en de omgeving.` Bert Keizer, Trouw `Aangrijpend en tot-op-het-beenmerg openhartig verhaal over het lot van mensen met dementie. Prachtige, bedremmelde zinnen.` De Correspondent

Het onsterfelijke leven van Henrietta Lacks Rebecca Skloot 2017-11-14 Haar naam was Henrietta Lacks, maar de medische wereld kent haar als HeLa. In de jaren '50 werden haar kankercellen zonder dat zij dat wist bij haar weggenomen. Met behulp van deze cellen, die letterlijk onsterfelijk zijn, werden de meest uiteenlopende geneeskundige ontdekkingen gedaan en rond de verkoop ervan ontstond een miljoenenindustrie. Het leven van Henrietta bleef echter vrijwel onbekend en ook haar familie wist tot ruim dertig jaar geleden niet van het bestaan van de cellen af. Rebecca Skloot vertelt het verhaal van de 'HeLa-cellen', maar laat ons vooral ook kennis maken met Henrietta, haar verleden en haar familie, die nog steeds worstelt met de nalatenschap van de cellen. Ze laat zien dat het verhaal van de familie Lacks onlosmakelijk verbonden is met de duistere geschiedenis van het experimenteren met Afrikaans-Amerikanen, het ontstaan van de ethiek binnen de biologie en de juridische strijd over de vraag of we de baas zijn over de materie waarvan we zijn gemaakt.

Ik zie je in de kosmos Jack Cheng 2017-03-16 `Een verhaal vol echte magie, wonderlijke reizen, liefdesverdriet en hoop. Dit is een schitterend boek.`- Ally Condie, New York Times-bestsellerauteur. Ik zie je in de kosmos is een ontroerend en onvergetelijk verhaal over optimisme en menselijke relaties en iedereen zal Alex met zijn nieuwsgierigheid, intelligentie en humor vanaf de eerste bladzijde in zijn hart sluiten. Voor de lezers van Het wonderlijke voorval van de hond in de nacht en De werken van T.S. Spivet Wat zou jij doen als je alleen met je moeder woonde, die soms haar 'stille dagen' heeft, en je een iPod de ruimte in wilt sturen om aan buitenaardse wezens uit te leggen hoe we hier op aarde leven? De 11-jarige Alex Petroski woont in Rockview, Colorado, samen met zijn moeder en zijn hond, die hij heeft vernoemd naar zijn grote held, de astronoom Carl Sagan. Alex zorgt voor zijn moeder, die soms dagenlang in bed ligt en niet aanspreekbaar is. Zijn droom is om zijn goudgeverfde iPod de ruimte in te sturen, net zoals Sagan in de jaren zeventig met een gouden plaat heeft gedaan. Hij spreekt al zijn belevenissen in op zijn iPod, gericht aan intelligente buitenaardse wezens die deze misschien op een dag in de ruimte zullen vinden. Om zijn droom te verwezenlijken gaat Alex samen met zijn hond Carl Sagan naar een festival voor amateurastronomen, waar hij de iPod met zijn zelfgebouwde raket wil lanceren. Helaas mislukt deze poging en hij raakt samen met zijn hond verzeild in een roadtrip door Amerika. Hij ontmoet onderweg allerlei bijzondere mensen, die hem naar nieuwe plekken meenemen. Hierdoor komt hij de waarheid achter zijn vader op het spoor, die acht jaar daarvoor is overleden.

De ijsmakers Ernest Van der Kwast 2015-01-06 Helemaal in het noorden van Italië ligt de vallei van de ijsmakers: een tiental dorpjes dat al generaties lang gespecialiseerd is in het bereiden van ijs. Volgens Giuseppe Talamini is het er zelfs uitgevonden. Zijn familie vertrekt elke lente naar de ijssalon in Rotterdam, in de winter keren ze terug naar de bergen. Maar zijn zoon Giovanni besluit met deze traditie te breken. Hij is gegrepen door de poëzie en schopt het tot directeur van het belangrijkste poëziefestival van de wereld. Op een dag doet zijn jongere broer Luca, die niet alleen de ijzzaak in Rotterdam maar ook het mooiste meisje van het dorp heeft gekregen, hem een hoogst ongebruikelijk verzoek. Dan komt Giovanni voor de keus te staan nog eenmaal het belang van de familie te dienen of definitief voor zichzelf te kiezen. De ijsmakers is een hartveroverende roman over familiebanden, die moeilijker te verbreken blijken dan

Downloaded from **equipoeducativo.com** on August 16, 2022 by guest

(Octavia Spencer).*** Hun namen waren Dorothy, Mary, Katherine en Christine. En zonder hen had Neil Armstrong nooit een voet op de maan kunnen zetten.

Deze zwarte vrouwelijke wiskundigen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog door de NASA opgeroepen. Ze werden 'menselijke computers' genoemd, terwijl ze met potloden, papier en eenvoudige rekenmachines de berekeningen maakten die nodig waren om ruimtereizen mogelijk te maken. Maar hun lunch moesten ze aan een aparte tafel opeten. Hun fascinerende verhaal wordt in dit boek verteld.

De strijd der koningen George R.R. Martin 2015-12-22 De Strijd der Koningen is het boek waarop het tweede seizoen van de spraakmakende HBO-televisieserie Game of Thrones is gebaseerd. Van George R.R. Martins Game of Thrones in vertaling Het Lied van IJs en Vuur werden wereldwijd inmiddels 16 miljoen exemplaren verkocht. In het tweede televisieseizoen is naast Lena Headey (Cersei) en Peter Dinklage (Tyrion) een glansrol weggelegd voor Carice van Houten als priesteres Melisandre, de adviseur van Stannis Baratheon. Sinds de dood van koning Robert is Westeros in rep en roer. De opvolgingstwisten om de IJzeren Troon bereiken een hoogtepunt als Stannis Baratheon, in raad en daad gesteund door de ambitieuze Melisandre, optrekt naar Koningslanding.

Duidelijk is dat koningin Cersei alles op alles zal zetten om haar zoon Joffry te steunen als opvolger van Robert. Niet helemaal duidelijk is wat de geslepen en altijd manipulerende kobold Tyrion Lannister precies in zijn schild voert. Intussen trekt vanuit de Noordlanden Robb Stark op tegen de perfide Lannisters en ver weg, in zuidelijke streken, koestert Daenerys Targaryen haar snel groeiende draken, en droomt van de IJzeren Troon, van een terugkeer naar Koningslanding...

Laagland Joseph O'Neill 2012-01-30 Laagland is de veelgeprezen roman over een moeizaam huwelijk en de vriendschap tussen twee volstrekt verschillende mannen. Joseph O'Neill weet op indrukwekkende wijze de tijdgeest te verwoorden in een van de belangrijkste en meest levendige romans van de afgelopen jaren. De Nederlandse bankier Hans van den Broek woont in New York op het moment van de aanslagen. Vlak daarna verlaat zijn vrouw hem samen met hun zontje, waarna hij twee jaar in een hotel verblijft. Op zoek naar een nieuw bestaan in een land waar hij zich niet langer thuis voelt, vindt hij geborgenheid tussen de immigranten die cricket spelen in de stadsparken. Tijdens een van deze wedstrijden ontmoet hij Chuck en er ontstaat een gedeelde droom om de stad zijn eerste echte cricketveld te geven. Maar dan ontdekt Hans dat Chuck ook minder onschuldige dromen nastreeft.

Lieve ljeawele of een feministisch manifest in vijftien suggesties Chimamanda Ngozi Adichie 2017-03-07 Een belangwekkend betoog over wat het werkelijk betekent om vandaag de dag een vrouw te zijn. Een paar jaar geleden ontving Chimamanda Ngozi Adichie een brief van een goede vriendin waarin deze haar vroeg hoe ze haar dochtertje tot feministe kon opvoeden. Lieve ljeawele is Adichie's antwoord in de vorm van vijftien voorstellen. Haar suggesties zijn vaak recht door zee, wrang, geestig, diepzinnig en opmerkzaam en kunnen helpen een dochter op te laten groeien tot een sterke, onafhankelijke vrouw. Of het nu gaat om het voorstel om haar ook een speelgoedhelikopter te geven en niet alleen een pop, om open gesprekken te voeren over kleding, of om de mythe te ontkrachten dat vrouwen alleen gemaakt zijn om het eten op tafel te zetten, Lieve ljeawele gaat recht naar het hart van het seksuele debat in de eenentwintigste eeuw. Het is een belangwekkend betoog over wat het werkelijk betekent om vandaag de dag een vrouw te zijn.

Billy Summers Stephen King 2021-08-03 Een verhaal over liefde, geluk, het lot en een complexe held die nog één laatste kans op verlossing krijgt Billy Summers is een huurmoordenaar, de beste die er is. Hij stelt wel een voorwaarde: Billy neemt een klus alleen aan als het doelwit echt een slechterik is. En nu wil Billy ermee stoppen. Maar eerst is er nog één laatste opdracht. Als een van de beste sluipschutters ter wereld en een onderscheiden oorlogsveteraan uit Irak is hij een houdini als het aankomt op verdwijnen nadat een klus is -geklaard. Dus wat kan er misgaan? Wat dacht je van... alles? Dit niet weg te leggen verhaal is enerzijds een oorlogsverhaal en anderzijds een liefdesverklaring aan kleine steden in Amerika en de mensen die daar wonen. Met in de hoofdrol een van de meest meeslepende en verrassende duo's die King ooit heeft geschreven, dat alles op alles zet om de misdaden van een buitengewoon slechte man te wreken. Het gaat over liefde, geluk, het lot en een complexe held die nog één laatste kans op verlossing krijgt. In de pers 'King kan schrijven. Zo.' Matthijs van Nieuwkerk 'King is een angstvirtuoos, hij kan je werkelijk bang maken. Lees en kijk over je schouder.' NRC Handelsblad 'De koning van het spannende genre.' VN Detective & Thrillergids

Vette pech! Jeff Kinney 2015-01-07 Deel 2 van de populaire serie Het leven van een loser. Door Jeff Kinney, grootste leesbevorderaar ter wereld. Bram Botermans verstoppt zich per ongeluk in de meisjestoiletten... Lachen gegarandeerd! Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Wat je ook doet, vraag Bram niet hoe zijn vakantie was, want als er iets is waar hij niet over wil praten... Na een waardeloze zomervakantie kijkt Bram eigenlijk wel weer uit naar een nieuw schooljaar. Hij heeft er zin in en wil alle vakantie-ellende zo snel mogelijk vergeten. Het schooljaar begint goed: op dag één geeft hij de KaasTik door aan Jeremy. Maar al snel voltrekt zich de ene ramp na de andere. Dieptepunt is de dag waarop Bram zich per ongeluk verstoppt in de meisjestoiletten...Hoewel hij die vernedering graag stil wil houden, verspreidt zo'n verhaal zich nogal gemakkelijk op school. Zo fijn is het nieuwe schooljaar dus ook weer niet! Hoe overleeft Bram dit jaar op school?

De Russische connectie Eoin Colfer 2009-10-31 In De Russische connectie gaat de dertienjarige wizzkid Artemis Fowl op zoek naar zijn vader, die nog in leven blijkt te zijn maar is ontvoerd door de Russische Mafiya. Op het moment dat Artemis en zijn bodyguard Butler zich gereedmaken om naar het koude Noorden af te reizen, worden ze echter zelf ontvoerd, en wel door een oude bekende: elfBI-kapitein Holly Short. De elfen willen dat Artemis hen bijstaat in hun strijd tegen de kobolds, die voor hun wapenarsenaal door een Moddermens van batterijen worden voorzien. Artemis stemt in, op voorwaarde dat de elfen hem naar Rusland brengen en hem helpen zijn vader te bevrijden...

Een huishouden / druk 1 Marilynne Robinson 2008-05 Als het huishouden van een tante en twee nichtjes steeds excentriker wordt, gaat de dorpsgemeenschap er zich mee bemoeien, waardoor een meisje kiest voor een aangepast bestaan en de tante en het andere meisje besluiten te gaan zwerven.

Deze bloedende stad Alex Preston 2021-11-26 De jonge en ambitieuze Charlie Wales kan niet wachten om zijn dromen waar te maken met zijn nieuwe baan bij hedgefonds Silverbirch in hartje Londen. Al gauw wordt hij de keiharde zakenwereld ingezogen en behoren drugs, drank en prostituees tot zijn nieuwe werkelijkheid. Is dit waar hij altijd van gedroomd had? Als in 2007 de financiële crisis uitbreekt, ziet hij een uitweg om zijn verstikkende carrière vol corruptie achter zich te laten. Maar is er nog wel een weg terug voor Charlie? 'Deze bloedende stad' is het grote debuut van schrijver Alex Preston en ontving maar liefst twee gerenommeerde Britse debuutprijzen in 2010. Inmiddels is zijn boek in meer dan twaalf talen vertaald. Een fantastisch debuut - Waterstones Een boek dat laat zien wat de financiële crisis met emoties kan doen - The Guardian Het eerste insidersverslag over het leven van een trader tijdens de crisis - Evening Standard Alex Preston (1979) is een Britse auteur en journalist met een achtergrond in de financiële zakenwereld, waar hij onder meer bij ABN AMRO werkzaam was. In zijn geprezen debuut 'Deze bloedende wereld' beschrijft hij het leven van een jonge bankier in Londen die getergd wordt door de financiële crisis in 2007. Dat boek is in meer dan twaalf talen verschenen en won twee belangrijke Britse debuutprijzen in 2010. Preston is regelmatig te horen en te zien op BBC radio en televisie. .

De wilde kippen club Cornelia Funke 2012-09-07 'Avonturen kun je niet plannen, zoals ballet of zo. Die wachten om de hoek en - tsjak! opeens zijn ze er!' Maar je kunt wel iets doen om het lot een handje te helpen. Daarom begint Sprotje een club, samen met haar vriendinnen Roos, Melanie en Kim. Een club met een eigenwijze naam, met clubgeheimen en een kippenevertje als herkenningsteken. En dan komen de avonturen vanzelf. Avonturen die alles te maken hebben met de Pygmeeën, de club van vier jongens uit hun klas, gezworen vijanden van de Wilde Kippen...

New grub street George Robert Gissing 2015-06-19 'Schrijven _ was dat niet de vreugde en het voorrecht van iemand die een dringende boodschap voor de wereld had?' verzucht een van de personages in New Grub Street, de opzienbarende roman van George Gissing. Een boek uit 1891, maar angstaanjagend actueel. Een onthutsende verkenning van de literatuur nadat de schrijvers uit de tempel zijn verdreven en op de markt moeten zien te overleven. De belangrijkste personages zijn allemaal schrijvers: Edwin Reardon, een waarachtig literair talent maar door financiële omstandigheden gedwongen prulromans te schrijven; Alfred Yule, toonbeeld van wrok en rancune; en Jasper Milvain, een jongeman die de tijd verstaat en met glans slaagt, maar dan wel door alle literaire idealen te verraden. New Grub Street is een ironische, maar vooral ontroerende roman, die uitnodigt tot discussie, juist in een tijd waarin schrijvers harder dan ooit moeten strijden voor hun plaats, en waar men in de literatuur wanhopig zoekt naar rechtvaardiging. George Robert Gissing (1857-1903) publiceerde tussen 1880 en 1903 23 romans. Desondanks leefde hij in armoede en kwam de grote erkenning pas na zijn dood. 'Een onovertroffen monument voor de worstelingen en misère van het schrijversbestaan.' Geerten Meijsing 'Het indrukwekkendste boek van Gissing. Engeland heeft weinig betere romanschrijvers voortgebracht.' George Orwell 'Gissings naturalisme heeft een kervende waarachtigheid; meedogenloos in zijn oordelen, maar fraai in zijn aandacht voor detail. Ik heb van een roman nog nooit zoveel geleerd over het werkelijke leven van dag tot dag in het Londen van de late negentiende eeuw.' Janet Daley, the Times 'George Gissings portret van het harde leven in de literaire wereld is nu nog net zo relevant als het was in de negentiende eeuw.' the Guardian

De ogen van Kronos./ druk 1 Marie Rutkoski 2009 Mikal, de vader van Petra (12), kan met zijn ogen uit metaal prachtige dingen maken. De prins van Bohemen steelt Mikals ogen. Petra gaat naar Praag om de ogen van haar vader te zoeken. Vanaf ca. 11 jaar.

The Power Rhonda Byrne 2015-11-27 Om te bereiken waar je van droomt, heb je maar een ding nodig... The Power! De auteur van The Secret, Rhonda Byrne, gaat verder met haar baanbrekende werk. Na de onthulling van De wet van de aantrekking in The Secret beantwoordde zij duizenden brieven van lezers van het boek wereldwijd, waardoor zij tot nieuwe inzichten kwam en het boek The Power ontstond. Het is de langverwachte opvolger van het internationale fenomeen The Secret. The Power vertelt over de kracht in het universum die voor het leven op aarde zorgt, die creëert, uitvindt en verandert. Deze kracht zit in ieder levend wezen, in iedere mens. The Power helpt je deze grootste kracht van het universum in jezelf te ontdekken en te gebruiken: de kracht te ontvangen wat je wenst. Met The Power kan iedereen het leven van zijn dromen creëren en realiseren, want een droomleven is dichterbij dan je denkt.

De opkomst en ondergang van grootmachten Tom Rachman 2014-06-10 Niemand weet precies hoe Tooty Zylberg eigenaar is geworden van het noodlijdende boekwinkeltje World's End in de heuvels van Wales. De Russische immigrant Humphrey leert haar schaken, maar is dat zijn enige rol? Hoe zit het met Sarah, die uit het niets opduikt in Tooty's leven, en net zo snel weer verdwijnt? En wie is Venn, de obscure maar charismatische man die iedereen een stapje voor lijkt te zijn? Met De opkomst en ondergang van grootmachten schaart Tom Rachman zich tussen de allergrootste auteurs van dit moment en zet hij een fenomenale literaire puzzeltocht neer die drie decennia en diverse continenten omspant en langs alle excentrieke personages voert die ooit hebben bijgedragen aan de opvoeding van Tooty Zylberg.

Een kleine kans Marjan Hof 2009-10-31 Kiek is bang. Haar vader is ver weg, in een land waar het oorlog is. Hij is dokter en wil mensen helpen. Maar het is daar levensgevaarlijk. Hij kan een ziekte krijgen, of een ongeluk. En er zijn verdoemde kogels! De moeder van Kiek stelt haar gerust. Bijna niemand heeft een dode vader. De kans dat Kieks vader iets ergs overkomt is maar heel klein. Kiek wil de kans nog kleiner maken. Ze krijgt een idee...